



Voor alle crones

"De wijsheid is een vrouw, een crone, een godin.

Het archetype van de wijze oude vrouw of de wijze crone is een algemene beschrijving voor de innerlijke ontwikkeling van zieleigenschappen die vooral met de derde fase van het vrouwenleven in verband wordt gebracht"

Jean Shinoda Bolen

Het is tijd nu om vrouwen van vijftig plus samen te brengen in cirkels van verbondenheid, wijsheid en levensvreugde.

Ze hebben in hun leven wijsheid verzameld, ervaringen opgedaan, emoties gedeeld...
Het leven heeft de ruwe wanden van de diamant gepolijst en deze diamant mag nu schitteren en schoonheid uitstralen.

Er is plaats voor spiritualiteit nu en er is tijd voor jezelf.

Graag nodig ik je uit tot

Tiara

een cirkel voor Cronen

Voor wie ? voor vrouwen +50j met zin in spirit

Wanneer? Elke eerste maandagmiddag van de maand van 13h30 tot 16h

Maandag 6 mei, maandag 3 juni, maandag 1 juli 2019

Waar ? Groenhove Dioscesaan Centrum , zaal 4

De eerste maandag wordt gratis aangeboden rond : "het Woord"

Elke maand zal een bepaald thema uitgewerkt worden, met elke themamiddag leggen we samen een cirkel af van groei.

De eerste middag zal het stappenplan uitgelegd worden.

Welkom, er is een plaats voor jou in de cirkel!

"In elke vrouw schuilt een potentieel dat, eenmaal aangeboord, een bron kan zijn van spiritualiteit, wijsheid en mededogen. Zo kan de derde levensfase een tijd worden van persoonlijke rijping en integratie. Verre van een non-entiteit te worden kan een vrouw zich juist in deze periode ontwikkelen tot een authentieke en markante persoonlijkheid, die duidelijk in de wereld aanwezig is."

Jean Shinoda Bolen

Caroline